

Voor de Ghouden onverlaten en Kan Taureth bovenal
Die hem in zijn slaap vermoordden en hem lokten in de val
Maar ook nu weer zocht en vond hij hulp van bovendraghs formaat
In de vorm van ... ja Valstar, de nieuwe veerman stond paraat

Omdat Lethe had besloten dat de strijd niet was gedaan
Stuurde Valstar hem met spoed t'rug naar zijn wereldse bestaan
Zo geschiedde het dat Argon in het hart van 't grote kwaad
In de Ghouden Stad terechtkwam, waar Kan Taureths totem staat

Met de zeven Ghouden strengen, aan de Vernietiger gewijd
Die hem onoverwinnelijk maakte in d' Eternicaanse strijd
Argon rukte alle strengen van Kan Taureths totem af
En maakte hem daarmee kwetsbaar en gaf hem aldus zijn straf

Zo werd Argon eens te meer een vol Eternicaanse held
En lang nadat hij is gestorven, worden zijn daden nog verteld
Op een dag zal, zonder twijfel, en terecht ook bovendien
Zijn portret in één der torens der magie ook zijn te zien.

MEER HELDENDICHTEN

DOOR CYRION

DEN BARD



Het Epos van de Alba Russus

aanhoort gij kleine sterv'ling, het schoon en waar verhaal
van de dapp're ridderorde, geboren uit bloed en klett'rend staal

in een ver en zwart verleden stuurde Malach, geweed uit 't graf,
hordes ondoden en wand'lende lijken op d' Eternicanen af

menig ridder, knaap en jonker bevocht dit ondode gebroed
velen sneefden op het slagveld, lieten er leven, last en bloed

te Moerseinde verbleven, temidden ieder die er vocht
een groep van tovers uit Halinus, die er de lijken onderzocht

zij hoopten zo te achterhalen hoe Malach te verslaan
en besloten dat het tijd werd om daarvoor westelijk te gaan

om het monster op te zoeken op zijn eigen thuisterrein
en zo over hem te leren wat er te leren zou kunnen zijn

maar oh gij hoogvaardige tovers, hoogmoed komt immer voor de val
en de studie werd devotie voor de meester van 't verval

geketend door Malachus, uit de cyclus thans geweed
stortten zij zich op Moerseinde, tegen hun vrienden nu gekeerd

zij kenden elke toren, waar elke poort en deurtje staat
en zo pleegden deze tovers, hun ondode verraad

de dapp're ridders vochten moedig, hielden stand in deze kamp
maar door de macht van de verraders, werd de strijd al gauw een ramp

de vuige likentovers smeten bruut en zonder eer
de muren van de burcht en al diens mannen neer

temidden deze chaos bleven zes dapperen staan
om met de moed der wanhoop blijvend strijdend door te gaan

Waarmee d'Eternicaanse helden naar de Ghouden Stad kon gaan
Om daar een machtig artefact aan Ghouden diggelen te slaan
Dankzij Argons gemaakte poort en de moed van menig held
Werd die dag en voor het eerst over de Ghouden Nederlaag verteld

De strijd was nog niet gestreden, de lijdensweg nog lang
De Hoge Raad werd verraden door Ghouden spionnen in hun rang
Argon kreeg van de wijze Mensanna de onbegonnen taak
Om in de tempel Vlym te halen voor hun goeie zaak

Etherisch goud en sterrenstof, nodig in de strijd
Argon maakte deze missie tot een heldhaftig wapenfeit
Te vuur, te spreuk en ook te zwaard behaalde hij in Vlym
De gegeerde overwinning zij het niet zonder wat pijn

Want zelfs na die drieste actie zocht moemoe nog Argons bloed
In een enorme confrontatie versloeg hij ook dit Vadergebroed
Deze daad werd tot in Halinus en gans Eternica gehoord
En het bracht bij Argon zelf een titel van het meesterschap voort

Maar nog was er de Horde, dreigend als een Ghouden zwaard
Dat Argon en zijn vrienden, nog grote zorgen baart
Hun zoektocht leidde verder en uiteindelijk op den duur
Verkregen ze een formule van goudverzengende zuur

Saam met Thorius en Evald en nog menig machtig brein
Bouwden z' in de Koppenburcht een zuurmachien
dat goed zou moeten zijn

Om de Ghouden te verzengen in één grote zure zucht
Maar het plan werd niet volledig wat zij ervan hadden geducht

Want op die fatale ochtend vlak voor mist en dauw en dag
Viel ook Argon bij 't ontwaken onder gemene Ghouden slag
Maar zelfs badend in de dood gaf Argon Megalon niet af
In de schemerzone dwalend zocht hij naar een gepaste straf

Hier in Verrewolde streed Argon zij aan zij
Met de Alba Russusriders en nog wat helden er ook bij
De strijd was hard en hevig maar Argon heeft geleerd
Hoe krachtig magie én zwaard is, als je 't combineert

In die strijd moet het geweest zijn, dat Argon onverwacht
Dorians hand in ware vriendschap naar hem toe werd heengebracht
Dorian schonk hem enk'le titels en ook, onverwacht gewis
Inzage in Salixor de heks zijn oude erfenis

Gevleid door zoveel goedwil, heeft Argon toen aanvaard
Om Dorian te verlossen van zijn lastige rattenstaart
In Karmachelen was hun treffen en de staart werd weggevaagd
Toen ze plots door snood verraad door Ghouden legers
werden belaagd

Karmachelen werd veroverd, velen sneefden daar die dag
De Ghouden rukten op in een allesvernietigende slag
De helden moesten vluchten, de overmacht te groot
Maar Argon dacht al verder, wraak was wat de toekomst bood

Argon had al sluwe plannen tegen die Ghouden dodenstorm
Door zelf een wereldpoort te bouwen en hen te pletten als een worm
Maar om die poort zelf te bouwen, was etherisch goud vereist
En dat lag niet voor het rapen dus werd er heel wat afgereisd

Van Wittenhuyzen tot Woudvoorde, gans Eternica doorzocht
Langs Ghouden krijgers, Skeevens, Orken en menig vals gedrocht
Tot in de wereld van de Vader en op gevaar van eigen vel
Ook in de buitenwereld Barbados overleefde Argon nog wel

Hij versloeg Rode Koorts en monsters en als parel aan zijn kroon
Gooide Argon ook Gri'sher, de Grije Ziener, van zijn troon
En na een eindeloze weg van lijden, strijden en geweld
Heeft hij eindelijk ten leste en een eigen wereldpoort gesteld

de ondoden die kwamen, overspoelden deze zes
maar hun armen en hun zielen bleven standvastig bij de les

tot de overmacht te groot werd, want ondoden sterven niet
en hun afloop leek bezegeld zoals een heldenlot voorziet

maar de zes richtten hun beden en hun eden naar de lucht
en ze zwoeren daar en toen hun trouw en met een robijnen zucht

kwam de zon op als een krijger uitgedost in rode gloed
om de ridders hulp te bieden en ze kregen nieuwe moed

de ondoden en de tovers die daar stonden werden ras
door de rode zonnestrallen gereduceerd tot slechts wat as

door deze interventie werden die ridders toen gered
en ze hebben dit mirakel in een orde omgezet

Alba Russus, Rode Dageraad, worden die helden nu genoemd
en nog dienen zij hun zonnendraak waarnaar hun wapenschild vernoemd

hun bloedrode tunieken, ter ere van wie viel
in 't gevecht tegen ondoden, voor de cyclus is hun ziel

dus komt gij op uw reizen deze helden tegemoet
groet en dankt hen voor hun offers, al sinds 't begin betaald in bloed

Het Epos van Argon Megalon

Van alle grote helden, ooit gevat in heldendicht
Is Argon Megalon de magiër echt geen onbekend gezicht
Afkomstig uit Medina, maar toch Eternicaan
Is hij als wijze tover, de wereld rondgegaan

We zagen hem in Ulreich, waar hij de Yarl's weerstond
We zagen hem in de Nexus, waar hij de strijd aan bond
Met demonenkeizer Rao, Sanguinus, Rab en Rat
Ook hier betoonde Argon dat hij grote macht bezat

Want toen Sanguinus hem beroerde met zijn scherpe, rode klauw
Voerde Argon hem aan Seti, die hem verscheurde, geen berouw
Terug in onze wereld, via het eiland van de Draak
Kon hij zich weer bekwamen, in zijn zware magische taak

Hij leerde van Krass Bander, een oud-leerling van Rat
Bekwaam als sferoloog maar zo verraderlijk als wat
Als Venimorts bezweerder, zaaide Krass gif in het rond
Dus versloeg Argon zijn meester en snoerde hem de mond

In Weeldeghem gekomen, geteisterd door het AL
Streed Argon met tiraniden en bracht hun invasie daar ten val
Maar het AL was hem te sterk en na slag na slag na slag
Moesten alle Eternicanen betalen voor 't gelag

Ook Argon moest toen vluchten en begon zijn onderzoek
Naar de herkomst van het AL in menig oud verhaal en boek
Maar groot was zijn verbazing toen achter AL dat Ghouden kwaad
Een nog groter gevaar schuilde : de Ghouden Horde stond paraat

Dus op met alle helden, naar Ursul en zijn patroon
Waar wat is kan worden herschreven, in de schrijvers eigen toon
Licht en Duister vochten hevig, Argon steeds er middenin
Wij herschreven het patroon en een nieuw tijdperk trad in

Nu dit gevaar geweken en de strijd hier was gedaan
Keerde Argon maar opnieuw naar zijn magiërsbestaan
Want oude geloofsbrieven, door Julia van Halinus verschaft
Leken plots te zijn verdwenen, dus dat betekende terug naar af

Hij legde terug zijn proeven zo goed af als hij kon
En werd opnieuw gezet waarmee hij weer wat status won
Zo mocht hij van Julius Uldatus in een toren der magie
En vond een poort naar Veritas, hij ging erdoor en zie

Daar hingen schilderijen van alle meesters der magie
Argon dacht toen zeker : En waarom hang ik hier nog nie?
Vandaar is hij waarschijnlijk in de Schemerwereld verzeild
En wat daar dan gebeurd is, kan door niemand worden verteld

Maar toen hij terug naar huis kwam kwam Argon niet alleen
Aan zijn zijde liep een wezen, verdwaasd maar goed te been
Spieren als van een stier, maar 't verstand als van een mus
Argon adopteerde hem en noemde het wezen ... Corpus.

Samen met ridder Vald'rick, voedde Argon Corpus op
Maar voor leerling van de Grootmeester, heeft Corpus
een veel te harde kop
Argon liet hem dan maar liever zelf ervaringen opdoen
Want met die oprukkende Horde had hij toch genoeg te doen

Zo vonden ze te Verrewolde een mummie, oud en wijs
Horotheop is zijn naam en hij hielp Argon op zijn reis
En hulp kon onze held gebruiken want de Horde won aan kracht
Maar hij bleef hen toch bestrijden met zijn immer groeiende macht